

Äntligen börjar våren komma! Finns det något som man längtar efter så mycket efter i mars som våren? Nu börjar gräset och blommorna gro och välmåendet stiger i kroppen. De bästa månaderna ligger framför oss.

För oss har mars varit en intensiv månad: vi startat upp FBS i Georgien för första gången, spelade in sex TV program, startat en ny kurs i Sarajevo, start upp en ny skola i Sri Lanka och undervisat en komprimerad kurs på en skola för fattiga i Colombo, genomfört lärarträning i Sydafrika, presenterat arbete i Colombia, presentera FBS i Rumänien inför näringsliv och borgmästare samt tränat ett nytt gäng utbildare i Örnsköldsvik som ska hjälpa till att resa upp nya medhjälpare utomlands.

Det finns mycket att rapportera om från alla dessa resor men jag låter paret Lennartsson ge en kort återgivning från deras resa till Sri Lanka.

Sri Lanka

Vi är nyss hemkomna från Sri Lanka. Vi var där senast i augusti och då var det härligt att se hur kristna, buddister och hinduer satt sida vid sida och lärde sig hantverket. Den här gången undervisade vi ett 30-tal unga mellan 16-25 år.

Vi höll till i en skola där 75 % av eleverna kommer från så fattiga förhållanden att de egentligen inte skulle ha möjlighet att få gå i skola, om det inte hade varit för en fantastisk kvinna som för 50 år sedan bestämde sig för att göra skillnad för just de här barnen. Skolan har fortsatt i den andan, och en del av dessa elever hade vi förmånen att undervisa. Vi är helt säkra på att vi kommer att höra mycket gott om och se mycket frukt som kommer ut ur den här gruppen unga.

Så mycket kraft och energi som dessa unga utstrålade, och sådan tacksamhet. Flera av dem kommer att starta sina egna skolor och sprida kunskapen vidare till andra som de vet annars inte har så stora chanser att hitta försörjning. Och ännu fler kommer att starta egna företag.



Devon 16 år t.ex. vars pappa blev mördad för ett antal år sedan, som bor med sin mamma och sina två bröder. Han fick möjligheten att gå kursen och bestämde sig för att hitta ett sätt att tjäna pengar på det han är bra på och tycker om att göra. Han har börjat tillverka Greeting cards, fantastiska kreationer, och med lite hjälp av rektorn på skolan har han lyckats få ett kontrakt, vilket gör att han både kan hjälpa till med försörjning hemma och möjligheten har öppnats för att han så småningom ska kunna finansiera sina fortsatta konststudier.

Eller Kris, som tillsammans med fem kamrater startat ett webbföretag. Han fick nys om kursen och ville vara med för att lära sig hur man tar företaget vidare.



En kväll åkte vi och träffade en annan pågående kurs. Där träffade vi Fatima, en kvinna som berättade hur hela hennes liv fått en helt ny vändning tack vare FBS. Hon hade inte en enda rupie när hon började kursen. Hon berättade hur hon första veckan bestämde sig för att starta typ ett bemanningsföretag för att hjälpa kvinnor att få jobb, särskilt kvinnor vars män sitter i fängelse och därmed är helt utan försörjning.



Det är just detta som är det speciella med entreprenörskap och företagande, det bryter bokstavligen fattigdom. Här ser vi exempel på tre helt olika förutsättningar och idéer, födda i enskilda individer som med lite hjälp kan ta det vidare till något som gör skillnad både i det personliga livet, men också för andra.

//Thomas och Anne Lennartsson

Vi önskar dig Guds välsignelse i allt du gör!

Marco Strömberg

Böneämnen:

- Våra resor i April till Kambodja och Georgien.
- Nåd och smörjelse över arbetet där Jesu får vara i centrum.

Många förvandlade liv genom FBS.