

Nyhetsbrev april 2017

”Burma, Laos, Kambodja!”

Det var de ord jag hörde en morgon när jag var ute och bad. Jag gick på Livets Ords missionsskola sommaren 1991 och fyra på morgonen kände jag Guds maning att ta en bönepromenad. Efter varit ute ett par timmar så hör jag dessa ord så tydligt och så oväntat komma till mig. Jag förstod att det var Guds kallelse, men hur och när, hade jag ingen aning om. 16 år senare skulle Anna och jag, tillsammans med våra tre pojkar, dra upp våra bopålar och flytta till Burma. Det blev våra bästa fem år i livet, fram till dess. Men de andra länderna, Laos och Kambodja, har vi ännu inte jobbat med. Kanske var min resa i början av april ett steg i att kliva in i nästa fas i den kallelse som uttalades för över 25 år sedan.

Den 4 april kom jag till Phnom Penh tillsammans med två bröder från Sverige, Patrik Fållsten och Yngve Andreasson. I Phnom Penh väntade ledarna för ett nätverk som planerat 3000 hemförsamlingar. En majoritet av de troende i landet var med i detta nätverk och man räknar med ungefär 100,000 aktiva troende i nätverket. Bhontan som ledde arbetet planterade en församling i Phnom Penh för 20 år sedan som snabbt växte till att ha 5 000–6 000 medlemmar, men församlingen drog till sig mycket ilska bland buddisterna som hotade honom till livet och han sökte Gud för en ny strategi och fick idén att istället gå under radarn med små husförsamlingar och tillväxten har inte låtit vänta på sig. De har gjort ett fantastiskt arbete, men upplever stora ekonomiska utmaningar, inte minst så är folket i församlingarna mycket fattiga. Pastorerna hade också svårt att försörja sig och i flera fall hade pastorernas fruar lämnat dem och tagit barnen med sig och gift om sig för att de tyckte att deras män inte kunde ta hand om familjen när det kommer till ekonomin. Pastorer står mycket lågt i kurs också när det gällde att hitta partners för ingen ville gifta in sig i fattigdom. Att höra detta var hjärtskärande!

Efter att vi presenterat FBS för dem så uttryckte de att FBS är precis vad de behöver för att komma vidare i sitt arbete. Vi har redan påbörjat ett översättningsarbete till khmer språket.

Vi hade även ledarna från ett land i Sydostasien där kyrkorna får uppleva svår förföljelse. Jag kan inte skriva ut vilket land de kom från eller visa deras ansikten av säkerhetsskäl. Men de leder ett underjordiskt nätverk av kyrkor som växer kraftigt, men upplever svår förföljelse. Ett av de stora problemen även för dem var hur de skulle kunna skapa försörjning. Det var inte ovanligt att en del av de troende blev utvisade från sina byar för att de blivit



Kambodjanskt instrument



Kungliga tronsalen i Phnom Penh



Samtal om FBS med de två nätverken som är intresserade av FBS

kristna och miste därmed sin möjlighet att försörja sig på sin jordplätt. Här tror jag att FBS kan passa mycket väl in och lägga en pusselbit på plats för dem.

De kommer att ta ställning den närmaste tiden om de vill att vi ska träna deras troende i FBS.

Med önskan om Guds välsignelse!

Marco Strömberg



Två av de yttersta ledarna - Bhuntan och Shomol

Böneämnen:

- Be för maj månads resor till Rumänien, Sri Lanka och södra Afrika
- Be att alla översättningar ska gå bra
- Be om beskydd över alla våra medarbetare
- Nåd, smörjelse och kraft över FBS arbete.
- Att vi ska få se 10 000-tals nya företag växa fram