

Vi har haft en intensiv månad med FBS i februari. Vi har både startat två skolor i Sverige, gjort två lärarträningar utomlands, varit med om en uppstart på Balkan och ett återbesök i Afrikas hjärta. Personligen har det varit en traumatisk månad då Anna och jag förlorade vår kära sväger, Ander Swärd, i en arbetsolycka. Då den tilltänkta lärarträningen i Sydafrika skulle ha varit i mitten av februari och vi kände att vi inte riktigt orkade genomföra en lärarträning mitt i sorgen så har vi skjutit upp träningen till senare tillfälle.

### Sverige

Vi har den stora glädjen att kunna starta upp två skolor i Sverige under februari, en i Västerås och en i Stockholm. På båda platserna har vi cirka 20 elever var. I Stockholm kör vi skolan på engelska, den är den 6:e kullen vi har i Stockholm och i Västerås är det första gången vi har en skola. Vi för nu också samtal med Bengt Sjöberg om att starta upp en skola för nyanlända i Filipstad.



**FBS i Stockholm**

### Bosnien

Äntligen har vi kommit igång med vår skola i Sarajevo. Robert Jurjevich som är missionär i staden har jobbat med en översättning under en längre tid och är nu klar och vi började skolan första helgen i februari. Det kom ett tjugotal personer första helgen och flera av dem var muslimer. Det var en väldigt god stämning bland de som var elever, många hade aldrig varit i en



**FBS i Sarajevo**

protestantisk kyrka förut. På söndagen kom flera av eleverna till söndags gudstjänsten. En av de muslimska eleverna och hans tonårsdotter räckte upp handen på frälsningsinbjudan. De som jobbar med Business School säger att de ser stora möjligheter att använda skolan som en pionjär redskap att nå folk utanför kyrkan.

### Albanien

Den 16/2-19/2 åkte jag ner till Albanien och startade upp en lärarskola i FBS. Det var pastor Erioni som tillsammans med sin fru uthålligt har arbetat i Albanien. De har startat upp en förskola och nu har de fått ett annat par som i sitt hjärta att starta upp en skola. Albanien är ett vackert land med många möjligheter framför allt inom turism. Mycket har hänt sedan 1990 då kommunismen föll men de ligger fortfarande en bit efter övriga Europa men de kommer att växa starkt de kommande åren tror jag. Behovet att utbilda företagare som är med i den tillväxten är väldigt viktigt för den evangeliska kyrkan som har c.a 15000 troende idag. Övrig befolkning är 70% muslimer och resten grekiskt ortodox. Jag lärde de tio deltagarna de första blocken om privat och företagsekonomi vilket alltid är så roligt. Det är att öppna upp en ny värld för de som förut inte varit företagare. Många från Albanien flyttar till andra länder och många är arbetslösa så de behöver ta tag i sin situation själva och FBS har verktygen för dem att göra det.

*Thomas Lennartsson*

## Senegal

Tillsammans med Gunnar Nimmersjö så genomförde vi en lärarträning i Senegal. En grupp på 14 stycken fick undervisning och vi hade tid för planering och gruppsamtal för att starta upp skola i Dakar. Denna utbildning gjordes i Temple Evangelique. Fantastiskt roligt att få starta skola i Senegal som idag har ca 94% muslimer men där det finns starka församlingar.

Troligtvis så kommer Gunnar Nimmersjö tillsammans med paret Brandin hålla en lärarträning i församlingen Bethel som är idag ca 500 medlemmar och består av många ungdomar.

*Christer Olsson*

## Rwanda

Vi var sju man som hade ett mycket intensivt program i Kigali. Förutom en spännande match i Africas Cup mellan Rwanda och Kongo (1-2) så hälsade vi på och talade i Restoration Church och Zion Temple som bägge är partners. Dessutom har den Presbyterianska kyrkan haft två skolor i Kigali. Vi förhandlar nu om hjälp att göra skolan nationell med hjälp av finansiering från National Employment Programme som ju blir spännande och utmanande. Vi träffade många av våra entreprenörer, lärare, ledare och styrelse. Vi hade två konferenser "Transformation Rwanda" och "Entrepreneurship" som blev väldigt lyckade. Som vanligt blir vi överväldigade av våra Rwandiska vänners gästfrihet och stora hjärtan.

*Ola Ekman*



**Eric och Justin som är koordinatörer för FBS i Rwanda med familjer.**

## Böneämnen

- Utvecklingen av arbetet i Sri Lanka
  - För den nya kursen i Senegal och Elfenbenskusten.
  - Att vi får till ett nytt datum för kursen i Sydafrika.
  - Att alla översättningar ska flyta på smidigt (Amarinja, tamil, arabiska)
- Allt gott!

Marco och Anna Strömberg