

Hej Aisulu Baibazarova!

Sitter på Abu Dabis flygplats och skriver detta nyhetsbrev efter en mycket intensiv och spännande resa till Uganda.

Eftersom att vi har drivit två kurser, den tredje börjar till veckan, tillsammans med Citykyrkan i Stockholm så blev vi inbjudna till deras missionsarbete i Uganda att köra en lärarträning för FBS. Genom kontakter som pastor Wilberforce Bezzude i Citykyrkan hade med kungen i Kooki kungarike så hade kungen en önskan om att FBS skulle etableras i hans rike.

På måndagen den 3 september kom det cirka 20 personer som inte riktigt visste vad de skulle förvänta sig. Nio var från Kooki kungariket och ett 10-tal från Kampala. Det var en fantastisk dynamik i gruppen och de var väldigt glada för undervisningen. Jag lärde mig väldigt mycket själv genom att lyssna på all den visdom som fanns i gruppen. Sista dagen satt grupperna och planerade mer i detalj hur de skulle starta upp en grupp i Kampala och ett flertal i Kooki kungarike.

På torsdag kväll fick vi förmånen att träffa premiärministern för kungariket och samtala kring hur etableringen av FBS ska gå till. Han uttryckte sin glädje över kursen och att han fått många goda rapporter från deltagarna. Han sa att kungen var entusiastisk över FBS av det han fått höra. De skulle från deras sida ge skolan fullt stöd.

Kvällen efter fick vi förmånen att träffa presidentens närmaste rådgivare, Professor Ezra Suruma. Han lyssnade intensivt och ville inbjuda oss att driva FBS i hans hemförsamling och ställde även sitt universitets lokaler till förfogande (han är rektor på Ugandas största universitet).

På lördagen träffade vi stabschefen för armén, Leopold Kyanda. Han var mycket glad för kursen och sa att han ville ha hela kursen digitalt innan kvällens slut. Han ville inte gå och lägga sig utan att få ha läst materialet. Vi pratade konkret om att köra kurser inom armén och vi kommer att återkomma med en propå inom de närmaste veckorna.

Vi hade även förmånen att träffa några fantastiska pastorer som betytt mycket för kristenheten i Uganda. En av dem var Professor Simeon Kayiwa som är något av en andlig fader för all karismatisk väckelsekristendom i landet. Han kom till Uganda 1977 när Idi Amin fortfarande satt vid makten och fick ett tilltal från Gud att bringa väckelse till landet. All frikyrklighet var förbjuden i landet, men han trotsade alla dekret från Idi Amin. Han hade så många mirakler på sina möten, bland annat har han uppväckt 15 personer från de döda, att varken armén eller Idi Amin vågade göra något. Hösten 1978 profeterade han att Amin skulle mista makten den 11



Första gruppen av lärare för FBS i Uganda



I samtal med Premiär ministern för Kooki kungarike



I samtal med Presidentens närmaste rådgivare



Tillsammans med Stabschefen för Armén

april 1979, vilket hände på dagen. När han började sitt arbete i landet var de pånyttfödda i landet få, ca 50 000, idag är de ca 4 000 000.

Det var med ödmjuka hjärtan vi berättade om vårt arbete inför denna gudsmän. Han ville att vi skulle börja FBS på det kristna universitet han startat.

En annan Gudsmän vi träffade var Bishop David som jobbar i Kampalas mest utsatta områden. Kriminaliteten var så hög i områden när han kom dit att inte ens polisen vågade gå in. Idag har många kommit till tro och han har ca 5 000 personer som går i hans församling. Församlingen driver både en TV-station och radiostation. Bishop David ville att vi skulle börja en FBS kurs så fort som möjligt. Jag fick möjligheten att vara med på ett 25 minuter långt tv-program om vårt arbete som gick ut i hela landet.



Intervjuas om FBS på TV

Rwanda

Bengt-Åke Freiman befann sig i Rwanda några dagar under samma vecka som vi jobbat med Uganda för att utveckla sina affärer. Men Gud hade andra planer och öppningar och han fick möjlighet att träffa både IT ministern och familjeministern i regeringen. Speciellt familjeministern blev väldigt tänd för FBS och vill att vi kommer med ett förslag om hur vi skulle kunna sprida FBS i landet till alla landets familjer!!!

På lördag kväll var det återträff med tidigare elever från FBS i Kigali och under kvällen kom det fram massor med spännande vittnesbörd från eleverna hur de startat sina företag. Bland annat berättade en av eleverna hur han blivit dollar miljonär genom att köpa en bit mark som visat sig innehålla ovanliga metaller. Han berättade att han tjänar hisnande 2 miljoner dollar i månaden!

Östafrika

Bara under den senaste veckan har vi fått in så många förfrågningar att starta FBS i olika delar av världen att bara genom guds mirakler kan vi möta den ökade efterfrågan. Under de närmaste veckorna kommer vi att dra upp en längre strategiskplan för Östafrika bland annat.

Vi känner att vi måste växla upp både när det gäller att få in fler som reser med oss och tränar lärare ute i världen, en starkare organisation och mer ekonomiska resurser.

Stå med oss i bön för detta!!!! Önskar var och en av en våg av andlig förnyelse under hösten!

Marco Strömberg

Director Focus Business School

FOCUS BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL